



Beste mensen rondom de Ontmoetingskerk

Nu nog met halve woorden.

(lied 179 uit Zangen van zoeken en zien,
Huub Oosterhuis)

Nu nog met halve woorden, hier en daar,
kijkend in donkere spiegels, bijna waar,
blijven wij vreemden die zien en weer vergeten,
doen in den blinde wat moet, maar ongeweten.
Dan, eenmaal, wordt wat niet bestaat:
wij zullen opengaan
en zien en horen, oog in oog,
van mens tot mens verstaan.

Weten voorbij aan alle angst en schijn
en liefde, liefde zal geen woord meer zijn.
Lichaam en zwijgen genoeg, en onze namen
rusten in licht- als leeuw en lam tezamen.
Nu nog verslaafd, dan waar en vrij,
ontketend, onverbloemd.
Nu nog in tranen, dan getroost
en met mijzelf verzoend.

Bij de zondag



De komende viering overdenken we twee gelijkenissen waarmee Jezus ons beelden geeft over het Gods Koninkrijk dat al is, en dat nog komen zal: De verborgen schat in de akker en de kostbare parel.

Roelie Stevens

Collecte

- 1^e collecte Linda Foundation (zie toelichting)
- 2^e collecte Kerk
- 3^e collecte Beheer Kerkelijke gebouwen

Liturgie

30 juli mevr. Roelie Stevens
Organist Harry Bosma

Liederen en Schriftlezing:

- Aanvangslied: NLB 215:1,3
- Bemoediging en groet
- vervolg: NLB 215: 7
- Kyriëgebed
- NLB 107: 4
- Inleidende woorden
- Gebed om de Heilige Geest
- Eerste lezing: Jesaja 35: 1-10 uit NBV 21
- NLB 313: 1
- Tweede lezing: Matheus 13: 44-46
- NLB 313: 5
- Overdenking
- NLB 221: 1,2,3
- Gebeden
- Slotlied: Wij leven van verwondering
- melodie: Als God mijn God maar voor mij is.

Bij de eerste collecte

De LINDA. Foundation is in juli 2013 opgericht door Linda de Mol en Mood for Magazines, uitgeverij van het tijdschrift LINDA. Het fonds is bestemd voor (alleenstaande) ouders met kinderen die in financiële nood verkeren.

In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. In Amsterdam zelfs één op de vier. Verwacht wordt dat dit aantal alleen nog maar zal stijgen. Steeds meer ouders kunnen de maandelijkse rekeningen niet meer voldoen. Steeds meer gezinnen moeten beroep doen op de schuldsanering. De Voedselbank kan het aantal aanvragen voor eten nauwelijks aan en het aantal hulpaanvragen voor bijzondere bijstand neemt toe.

Kinderen die in armoede leven kunnen niet onbezorgd opgroeien: financiële nood bezorgt het hele gezin stress. Lid worden van een (sport)vereniging zit er meestal niet in; zelfs een verjaardagsfeestje geven kan al lastig zijn. Omdat ze zelden iets nieuws aanhebben, worden de kinderen soms op school gepest. Wanneer hun ouders boos of verdrietig zijn, voelen sommige kinderen zich schuldig. De iets ouderen zoeken vaak een baantje en kopen van het geld dat ze daarmee verdienen eten of extraatjes voor hun ouders.

Thuis

In deze tijd trekken veel mensen er op uit naar elders. Voor even verlaten ze hun (t)huis en maken zich een nieuwe plek en omgeving eigen. Anderen blijven juist in de vertrouwde omgeving en wachten hoopvol tot iedereen weer gezond en wel terug is. Je beseft in de vakantie hoe kostbaar het hebben van een huis is, en zeker ook een thuis om naar terug te keren. Toch is thuis geen plek. " Je (t)huis is in jezelf, of het is nergens ", schreef Herman Hesse. Kunnen we, waar we ook wonen, werken en liefhebben, steeds weer thuiskomen bij onszelf, bij de Bron van leven? Een mooie vraag om - waar je je ook bevindt - over na te denken deze zomer.

Ds. Betty Gras

Kosters

Tot en met zondag 6 augustus a.s. zijn Arjen en Aja Vos-Dragt de dienstdoende kosters.

U kunt hen bereiken onder telefoonnummer: 06 249 238 44

Kopij nieuwsbrief

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur sturen naar: nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl

Voor meer informatie zie Website: www.deontmoetingskerk.nl

Facebook

Nieuwsbrief lezen

De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te lezen op onze website

<https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief>

Vacaturebank:

De kerkenraad zoekt gemeenteleden voor het vervullen van de volgende vacatures:

1. een derde redactielid voor het samenstellen van de nieuwsbrief.
2. een derde redactielid voor de website
3. de organisatie gebedsweek (volgend jaar, samen met de HK en GKV)

Inlichtingen bij de voorzitter, Aaldert Renting, bij wie u zich ook kunt aanmelden.

voorzitter@deontmoetingskerk.nl
